

Deebeeetje-kamp Nieuwsbrief

2020

Hallo allemaal!

Het kampjaar verloopt dit jaar anders dan anders. Normaal gesproken hebben we nu al het Bonusweekend gehad met de leiding, en zou het Voorjaarsweekend bijna van start gaan. Wij duimen hard dat we van de zomer gewoon lekker met z'n allen kampvuurtjes kunnen maken, samen kunnen eten en kunnen rennen in het bos. Duim jij met ons mee?

Via deze nieuwsbrief willen we je graag een update geven van onze kampen! Veel leesplezier.



Thuis blijven

Helaas moeten we allemaal vanwege het corona virus thuis blijven. Jammer, want dat betekent dat onze gezellige kampen en bijeenkomsten niet door kunnen gaan.

Maar we zitten niet stil hoor. Ondertussen vergaderen we gewoon verder, maar dan online. Kunnen we ook eens zien hoe iedereen woont.

We bereiden op dit moment de zomerkampen voor, maar we zijn ook iets leuks aan het verzinnen voor thuis. Dus hou je mail en facebook in de gaten!



Hiernaast zie je hoe het bestuur via Skype de vergaderingen nu doet!



Kalender 2020

Hieronder vind je de data van onze kampen dit jaar!

Week 1

19 juli t/m 25 juli

Week 2

26 juli t/m 1 augustus

Week 3

2 augustus t/m 8 augustus

Najaarsweekend

16 oktober t/m 18 oktober

Helaas is het Voorjaarsweekend geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus.

Leidingweekend

Ieder jaar bereiden de leidingteams de zomerkampen voor tijdens het leidingweekend. En ook dit jaar gaat het leidingweekend door! Helaas niet gezellig met z'n allen in Assel, maar dit keer vanachter de computer. Iedere leiding krijgt van zijn hoofdleiding dus een uitnodiging om te videobellen met het hele team, zodat we er toch op een gezellige manier de kampweken kunnen voorbereiden! Wij gaan er voor alsnog vanuit dat de zomerkampen gewoon door kunnen gaan.

Ken jij, of ben jij leiding die het leuk vindt om dit jaar een kampweek met ons mee te draaien? Neem dan contact op via onze website! Vooral week 2 kan nog enthousiaste leiding gebruiken.



Het geheime recept van het gevangen ei

Tijdens de coronacrisis kunnen we ook niet gezellig met elkaar eten. Daarom lijkt het ons leuk om lekkere en gekke recepten met je te delen, zodat je zelf aan de slag kunt.

Voor dit recept kun je alle soorten eieren gebruiken. Als je een struisvogelei neemt, moet je wel een veel groter gat maken dan voor een miereneitje, dat maar 0.02 mm groot is. Daarvoor heb je niet meer dan een speldenprik nodig in de boterham.

Je hebt nodig:

- Rond glas
- Dikke boterham
- ½ eetlepel olie
- 1 eetlepel boter
- 1 ei

1. Maak met het glas of het vormpje een rond gat in het midden van de boterham.
2. Zet de koekenpan op het vuur.
3. Doe de helft van de olie en de boter in de pan.
4. Als het schuimt, leg dan de boterham en het uitgestoken rondje in de pan.
5. Bak tot het brood goudbruin is geworden en wip het dan om.
6. Breek nu het ei voorzichtig in het gat en bak het. Als je de dooier hard wilt hebben, doe dan de rest van de boter en de olie in de pan, draai de hele zaak om en laat de andere kant ook nog 30 seconden bakken.
7. Met het rondje erbovenop opdienen, want dan is het ei écht gevangen!

Nieuw bestuurslid

Hoi allemaal,

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dominiek Deraeve. Zoals de schrijfwijze van mijn familienaam al doet vermoeden kom ik uit België. Ik ben geboren in Lokeren, dat ligt in de buurt van Gent. Ik ben salesiaan-priester van Don Bosco en woon sinds november in Assel. Daar ben ik onder andere verantwoordelijk voor de eucharistievieringen in de gemeenschap en de Heilige Geestkapel. Voorheen heb ik zes jaar in Amsterdam gewoond en heb daar de aanzet gegeven van een nieuwe aanwezigheid in de parochie van Amsterdam Nieuw-West. Tot juli 2013 leefde ik in Vlaanderen en werkte ik in Don Boscoscholen in Antwerpen, Gent en Brussel.



Als jonge salesiaan heb ik vele jaren speelplein gedaan in Leuven en daarna was ik actief in een jeugdkamp voor Vlaamse kinderen in een kasteel in de Ardennen (Blier). Dat was een zalige tijd. Toen ik echter meer verantwoordelijkheden kreeg als directie in het onderwijs, was het niet meer mogelijk om nog actief te zijn in vakantiewerking voor jongeren. Toch heb ik dit steeds heel belangrijk gevonden. Daarom ben ik in Amsterdam gestart met 'meibos': vakantieactiviteiten tijdens de meivakantie voor kinderen uit de basisscholen van Nieuw-West. Ik kon daarvoor ook rekenen op een aantal Europese vrijwilligers die via Erasmus+ en Don Bosco Youthnet Nederland een maand in ons huis verbleven. Ik heb hier heel mooie herinneringen aan.

Ik vind het heel boeiend om, nu ik in Assel woon, meer betrokken te worden als bestuurslid bij de DeeBeetje Kampen. Het doet me terugdenken aan de mooie tijd dat ik met jongeren toffe vakantieactiviteiten heb meegemaakt. Ik had gehoopt al met een aantal van jullie kennis gemaakt te hebben tijdens geplande weekends. Jammer genoeg was het coronavirus een lelijke spelbreker. Toch hoop ik spoedig meer te weten te komen van de werking en mijn steentje te kunnen bijdragen in dit fantastisch mooi gebeuren. Wat ik nu reeds heb ervaren is dat er een heel enthousiaste ploeg klaarstaat om kinderen een bijzonder mooie vakantie week te bezorgen. Dat maakt me alleen maar nieuwsgieriger om met jullie kennis te maken.

Dominiek Deraeve sdb

Vacature bestuurslid Stichting Assel Don Bosco Centrum.

Stichting Assel Don Bosco Centrum beheert de mooie plek in Assel, waar DeeBeetje-kamp altijd bij elkaar komt. Zij zijn op zoek naar een bestuurslid. Wil jij je inzetten om deze plek in stand te houden en mee denken hoe de toekomst van Assel eruit komt te zien? Stuur dan snel een mailtje naar adbc@kpnmail.nl



**Assel
Don Bosco
Centrum**

Puzzelen

Omdat we nu niet samen kunnen komen om spelletjes te spelen, hebben we hier een aantal puzzels voor jullie! De een is moeilijker dan de ander, maar onderaan de pagina zitten de antwoorden verstopt!

Raadsel 1:



Raadsel 2:

“Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?”

Raadsel 3:

De opdracht is:

Zoek de zevende dwerg



De antwoorden:

1. De appel valt niet ver van de boom.
2. Een kaars
3. De meest rechtse dwerg op het plaatje. Hij is namelijk aan het zeven, met een zeef.